

Nieuwsbrief december 2014 en januari 2015



Zingeving

Als voormalig directeur van een groot verzorgingshuis in Amsterdam had ik het voorrecht om samen met sociaal cultureel werkers, verzorgend personeel, een fulltime humanistisch raadvrouw en vele vrijwilligers **tijd, energie en middelen** in te zetten ten behoeve van de bewoners en de oudere wijkbewoners. Het resultaat was er dan ook naar. Er ontstond een woon- en leefsfeer waar het goed toeven was. De lokale overheid (het Stadsdeel) ondersteunde dit met extra middelen. Wij waren trots op het bereikte resultaat en zo ook de Stadsdeelraad. Die mogelijkheden van toen zijn echter stelselmatig teruggedraaid door bezuinigingen, het opvoeren van de indicaties (toegangseisen) en de verheerlijking van het zelfstandig wonen. Een aantal van die verzorgingshuizen bestaat nog en wordt door de buitenwacht gezien als verpleeghuizen waar je zo lang mogelijk uit moet zien te blijven. Daarbij kun je je natuurlijk afvragen of het verheerlijken van het zelfstandig wonen nog wel zo heerlijk is. Na 1 januari aanstaande zal het ouder worden in die laatste levensfase er zeker anders uitzien en beleefd worden.

Terecht maken velen zich ernstige zorgen over de toekomst. Zijn we nog wel de baas over ons eigen leven als we afhankelijk worden van burens en familie? Kunnen we nog betalen wat eigenlijk normaal is voor een zinvol bestaan in die laatste levensfase. Ik probeer mij voor te stellen hoe het is om als 80-90-jarige overdag en 's nachts de tijd door te brengen als 'zelfstandig wonende' wachtende op ??????????. Het zorg- en dienstverleningssysteem wordt na het overgangsjaar 2015 ontmanteld en vervangen. Onder het mom van - **te duur, maatwerk, kostenbesparing, keukentafelgesprekken, marktwerking, efficiency, transparantie** - prachtige slogans wordt er telkens weer een stukje van de kans op zinvol leven afgeschild. Ik vraag mij af wanneer het tij zal keren. Wij als vereniging met veel vrijwilligers zullen er wel alles aan doen te voorzien in een bijdrage aan een zinvol bestaan!

Onze vereniging organiseert niet alleen een eigen nieuwjaarsreceptie, maar we doen ook mee aan de gezamenlijke receptie van de Gemeente en een aantal andere organisaties. Dit gaat plaatsvinden op vrijdagavond 2 januari in De Haven van Zandvoort: aanvang 19.30 uur. Als lid bent u vanzelfsprekend van harte welkom.

Rest mij u, mede namens het voltallige bestuur, een fijne decembermaand en een goede start in het nieuwe jaar te wensen.

Fred Kroonsberg, voorzitter



Contributie en incasso

In onze vorige Nieuwsbrieven hebben wij u reeds kennis laten maken met ons incassoformulier. Al meer dan 200 leden hebben inmiddels het formulier ingevuld. Hier zijn wij erg blij mee. Het scheelt onze penningmeester en ledenadministrateur heel veel werk.

Ook in deze Nieuwsbrief treft u het incassoformulier aan.

Mocht u alsnog dit formulier willen invullen, dan kan dat. Het is niet de bedoeling dat er meerdere personen één formulier invullen. Wilt u een tweede incassoformulier voor bijvoorbeeld uw partner, bel dan met Els Kuijper, telefoonnummer 5718205. Zij zorgt er voor dat een tweede formulier bij u wordt bezorgd. Zij is van maandag tot en met vrijdag van 09.00 uur tot 11.00 uur bereikbaar, anders kunt u het antwoordapparaat inspreken. Bestuur DSVZ

Op **woensdag 3 december** wordt in het Alzheimercafé in Pluspunt **de film 'Dementie en dan'** besproken. Ontvangst vanaf 19.00 uur. Aanvang 19.30 uur. Einde 21.00 uur. In 2013 maakte Ireen van Ditschuyzen een indrukwekkende documentaire over dementie. Zij volgde een aantal mensen met dementie gedurende een langere periode. Op 3 december worden een aantal fragmenten bekeken en besproken. Wat is herkenbaar? Welke vragen worden opgeroepen en hoe gaan mensen met dementie en hun naasten er mee om. De film is in twee gedeelten op tv uitgezonden op 23 en 24 september 2013. Ons lid Richard van der Brug komt in deze film voor en zal op deze avond aanwezig zijn. Zijn vrouw Mary Ann is de pianiste in deze film en een van de vijf Alzheimer patiënten, die op een ontroerende wijze wordt gevolgd.



Onder de vleeshallen van Haarlem ligt een ondergronds museum. Het **Archeologisch Museum Haarlem**. Daar gaan we op **woensdag 10 december** naar toe. Je ziet hoe opgravingen gedaan worden en natuurlijk worden alle bodemschatten tentoongesteld. Het museum gaat om 13.00 uur open, dus nemen we de trein van 12.30 uur uit Zandvoort. De toegang is gratis.

Op **woensdag 14 januari** gaan

we naar het **Frans Hals Museum** in Haarlem. Met de museumjaarkaart is de toegang gratis. We vertrekken met de trein van 10.00 uur uit Zandvoort. U kunt zich opgeven bij Ans Gelsing per telefoon 5713196 of per mail ansgelsing@ziggo.nl



Uit eten

Op **donderdag 15 januari** bij **Open Golf Zandvoort** Duintjesveldweg 3, naast de Korver Sporthal
Menu: Captains diner met salade of Captains diner vegetarisch, € 12,50, excl. drankjes en toetje
Aanmelden tot 11 januari bij Klaasje, telefoon

5717522 of klaasje@open-golf-zandvoort.nl of klaasje@open-golf-zandvoort.nl of Jopie, telefoon 0611599320 of jopievanheumenbrozius@live.nl

Zwemmen. Ook in december gaat het zwemmen op maandag om 10.00 uur gewoon door. Van maandag 19 tot donderdag 29 januari is CenterParcs voor onderhoud gesloten. Dit houdt in dat we de eerste twee maandagen van januari wel zwemmen en de twee laatste maandagen van januari (19 en 26) niet.

Dagtocht Oude Ambachten en Speelgoedmuseum donderdag 23 oktober

Allen ingestapt en op weg naar Terschuur door de Gelderse Vallei. Veel grasland met Hollands vee met hier en daar kleine bos- en heidegebieden. Tot we een park met Lama's voorbij reden, iets wat je niet verwacht. Rond Barneveld grote bedrijven met pluimvee. Op eens een bord met 3 km Terschuur, maar na het Ei van Barneveld draaiden we al het parkeerterrein van het museum op.

In de bus werden we welkom geheten door Ronald. Hij gaf uitleg over waar we de koffie konden vinden, uiteraard met gebak, en dat we vooral de jassen in de bus moesten laten, omdat binnen de kachels brandden en geslinger met jassen schade kon veroorzaken.

Voor de ingang werden we door een vrijwilligster onthaald met accordeonmuziek; heel gezellig binnen komen. In het museum kwamen we haar ook nog tegen.

Door de directeur Kees Bakker (eigenaar) van het museum, wat zich zonder subsidie staande houdt, kregen we onder de koffie uitleg hoe we het beste het museum konden door lopen. We mochten overal aankomen en passen; vooral de pruiken misstonden onze chauffeur niet.

Volop rollators en rolstoelen aanwezig en voor elke verdieping een liftje.

Een kinderspeelparadijs, en achter glas kon je door op een knop te drukken een stoomgemaal, trein, kermis en circus laten bewegen. Poppenhuizen en miniatuur winkeltjes van bontjassen tot korsetten, baaie ondergoed, alle mogelijke uniformen, doop- en communiejurkjes.

Van oude transportfietsen, solexen, berini's, puchs en florets, radio's en bandrecorders. Te kust en te keur. Van mijnwerker tot kolenboer. Een nettenboeter was druk bezig, kast met speldjes, dubbele, waren er zelfs nog te koop.

Drogisterij, doktersuitrustingen, kap- en beautysalons alles zeer herkenbaar van vroeger. Te veel om op te noemen. De moeite waard om nog eens te bezoeken.

De lunch was zeer verzorgd. Het personeel bijzonder vriendelijk en behulpzaam en na een drankje tot slot weer huiswaarts.

Een dag van herkenning waar je met plezier op terug kan kijken! Tilly Polsma



Zandvoortse Nieuwjaarsreceptie op vrijdag 2 januari

van 19.30 uur tot 21.30 uur
in het jaarrond strandpaviljoen De Haven van Zandvoort

Attentie: de eetlocatie van de Kerst dagtocht op donderdag 18 december verandert!!
Indien nodig neemt Tilly Polsma hierover contact met u op!!

De volgende Nieuwsbrief over **februari** wordt bezorgd van **30 januari tot en met 3 februari 2015**.

Informatie voor onze bus-dagtocht-deelnemers voor 2015

Volgend jaar gaan we weer dagtochten organiseren. Het is echter financieel niet mogelijk om iedere maand een reisje te plannen, omdat we het afgelopen jaar moeite hebben gehad voor elke bustocht voldoende deelnemers te krijgen. Om die reden hebben we gekozen voor 5 dagtochten in 2015 (april-juni-juli-oktober-december) en moeten we helaas de prijs van de dagtochten met € 2,50 verhogen naar € 47,50 per persoon.

Wij hebben het afgelopen jaar veel reacties gekregen en willen daarom een kleine enquête houden om in 2015 zoveel mogelijk met uw wensen rekening te kunnen houden. Wilt u zo vriendelijk zijn om onderstaande vragen te beantwoorden? Na invulling kunt u dit strookje bij een van ons inleveren tijdens de Kerst dagtocht op donderdag 18 december en / of op de Nieuwjaarsreceptie in De Krocht op dinsdag 6 januari.
Tilly en Freny



Waar gaat uw voorkeur naar uit tijdens de bustocht?

a.u.b. omcirkelen wat van toepassing is; meerdere keuzes zijn mogelijk

boot/paardentram/huifkar

flora/fauna/boerderij met proeverij

stedentrip met bezichtiging (kerk/musea..enz.)

toeristische route met eigen bus olv een gids (kastelenroute/oranjeroute,enz.)

nostalgische trip (buitenmusea/oude ambachten/oude boerderijen/markten)

Wat eten we, geef uw voorkeur aan:

lunch/koffietafel

pannenkoeken/chinees/snert met....

2- of 3-gangen diner/buffet

Indien u voor de 3^e optie kiest, bent u dan bereidt hier extra voor te betalen, zo ja, hoeveel?

€ 2,50

€ 5,00

Als we een reis plannen die verder weg is bent u dan bereidt om een half uur vroeger te vertrekken dan nu het geval is?

Ja

Nee

Busreis Berlijn en Potsdam van 6 t/m 10 oktober

Perfect op schema vertrok de bus van Kras met Ad aan het stuur richting Hengelo. We ondervonden weer even hoe druk het op de snelweg is in het spitsuur. Bij Van der Valk in Hengelo genoten we van koffie met heerlijk gebak en voegden zich de laatste 5 mensen toe aan ons gezelschap (38). Ad werd afgelost door een 'verse' chauffeur. Zijn naam was Otto, van voor naar achter, of van achter naar voor, het blijft Otto.

We begonnen aan onze rit van 683 km. Na uitleg van Otto, hoe een en ander werkte in de bus, wist Wil Paap, onze reisleidster, een zeer boeiend verhaal te vertellen over de geschiedenis van Berlijn.

We maakten de nodige sanitaire stops onderweg en bleven letterlijk en figuurlijk stil staan bij de voormalige grensovergang van West naar Oost Duitsland (D.D.R). De uitkijkposten, enorme verlichtingszuilen, een museum, waarvoor we geen tijd hadden, herinneren ons nog aan deze periode. Daar word je niet vrolijk van.

In de bus konden we genieten van een videopresentatie over Berlijn, waarin we konden zien, wat ons allemaal te wachten stond de komende dagen.

Na ons diner in de stad, zette Otto ons af bij het Ibis hotel. Ons verblijf de komende dagen. Prima hotel, goed ontbijt, gezellige bar.

Dinsdagmorgen kwam Ben (onze gids, een jongere uitgave van Frits Wester) naar het hotel, om ons tijdens de rondrit door de stad te vertellen over Berlijn.

Grootte – als de provincie Utrecht, 3½ miljoen inwoners. Na de tweede wereldoorlog heel veel verwoest. Het werd geen Mickey Mouse rondrit, want jaartallen en geschiedkundige feiten vlogen ons om de oren. Ben wist ontzettend veel op een boeiende manier te vertellen.



De Kurfürstendamm (4½ km lang) keer 2 is dus 9 km winkels!! De **KaDeWe (Kaufhaus des Westens)** als ik alles op moet noemen heb ik aan bladvulling van een hele Nieuwsbrief niet genoeg ruimte.

Wat was het voornaamste: Marlene Dietrich Platz, voormalige luchthaven Tempelhof, bekend van de luchtbrug. Speelde grote rol bij de bevoorrading.

De grens tussen Oost en West werd in 1952 gesloten. In de Friedrichstrasse was een grensovergang. US Army checkpoint met origineel wachthuisje en **checkpoint Charlie**.

Dwars door Berlijn herinneren klinkers in het wegdek ons nog aan het grillige verloop van de muur (13 augustus 1961 tot 9 november 1989). Het Holocaust monument, bestaande uit een heel groot veld kleurloze betonblokken. Een grauwe aanblik als herinnering aan een grauwe periode. De Story of Berlin (een interactief museum) hebben de meesten gemist. De vrije tijd, die we daarna hadden, was erg lang en tot overmaat van ramp, waren we om 5 uur bij het verzamelen 1 schaap van de kudde kwijt. Gelukkig konden we die in de late uurtjes bij een van de 17 Ibis hotels weer aan boord begroeten.



Woensdag brachten we een bezoek aan Potsdam. Een chique stad, mooie villawijken. Hollandse buurt, hoofdstad van de deelstaat Brandenburg. De Nederlandse buurt was gebouwd voor Nederlanders in de 18^e eeuw, die moesten helpen met de waterhuishouding. Architect Jan Bouman (1706-1776). Museum Jan Bouman Haus Mittelstrasse 8. Ben was wederom onze gids. We bezochten Schloss Cecilienhof.

Donderdag stonden we eerst stil bij de verjaardag van Marina Wassenaar, waarna we een bezoek brachten aan de **Brandenburger Tor** (1788) aan het einde van Boulevard Unter



den Linden, met daarachter de Pariser Platz. Op loopafstand de Reichstag, de Duitse bewaakte regeringsgebouwen, een Joods monument, herdenkingskruisen voor gevallen, die sneuvelden bij een vluchtpoging. Onze bus stond geparkeerd tegenover een Russisch monument. Van daar bracht de bus ons naar het Museuminsel waar wederom ieder zijns weegs kon gaan. We sloten de dag af met een boottocht over de Spree. Aan boord kregen we een buffet. Ben voegde zich

weer bij ons gezelschap, om voor de laatste keer te verhalen over de geschiedenis van Berlijn. Aan boord namen we afscheid van Ben. Hij werd met een envelop bedankt voor zijn smakelijke verhalen door Wil Paap.

Vergeten in mijn verhaal het prachtige verlichte Sony Center op de Potsdamer Platz en het **Schloss Sanssouci** en natuurlijk ons bezoek aan een restant van de Berlijnse muur, gelegen langs de Spree.



Berlijn heeft torenhoge schulden, wordt overspoeld door toeristen. Russen die grif in de KaDeWe duizenden euro's neertellen, voor de absurd hoog geprijsde artikelen.

Al met al, kunnen we terug kijken op een vermoeiende, boeiende reis. Mooi weer. Goede maaltijden, prettige sfeer. Terug in Hengelo bij Van der Valk werd de reis afgesloten met een grandioos afscheidsdiner. Werden Wil Paap en Truus van der Voort bedankt voor alles wat ze gedaan hebben. Werd Otto met een envelop bedankt voor zijn fantastische rijkunst en begeleiding en bracht Annika ons in een flinke vaart zeer kundig terug naar Zandvoort, waar we rond half 10 arriveerden.

Klaasje Armbrust

Museum bezoek

Op woensdag 12 november vertrokken 10 dames met de trein richting Den Haag eindbestemming het Gemeentemuseum. Overstappen in Haarlem. Ik had nog zo gezegd:"geen stilte coupe!" Waar belandden we? juist, ja, in een stiltecoupe. Twee dames hadden geen zin in liplezen en gebarentaal en gingen in een andere coupe zitten. In Den Haag aangekomen waren we dringend aan koffie toe. Bij het Gemeentemuseum viel de rij wachtenden voor ons wel mee. Het was eigenlijk logisch dat er geen mannen mee waren, want de dames konden zich vergapen aan de keurslijfjes, ingesnoerde tailles, romantische gewaden uit de 19^e eeuw. Wat moeten de dames en ook de heren van rond 1850 zich ongemakkelijk hebben gevoeld in deze kleding. Dan de crinolines. Mijn hemel! IJzeren hoepels aan elkaar verbonden van groot naar klein van onderen naar boven. Een kooiconstructie onder de rokken. Als je daarmee ging zitten, zat je in je ondergoed en wat denk je van de ruimte die nodig was als je ging zitten. Dit was kleding waarin je, als je het netjes wilde houden, alleen maar kon staan.



Verder was er nog een expositie van het werk van **Mark Rothko** 1903 tot 1970 van Joods Russische afkomst, die vanaf zijn 10^e jaar in Amerika woonde. Zag zichzelf als autodidact. Hoofdschuddend bekeken we zijn donkere en gekleurde doeken en we begrepen niet, dat we oog in oog stonden met zeer waardevolle werken.

Het museum gebouw dateert uit 1935 en is ontworpen door Berlage. Het is een schitterend gebouw en herbergt wereldberoemde schilderijen en andere kunstvoorwerpen. Mondriaan, Rietveld, Monet, Van Gogh, Picasso en nog veel meer bekende en minder bekende namen kom je er tegen. In het museum gebruikten we de lunch, om daarna nog het **Panorama Mesdag** met een bezoek te vereren. Adembenemend. Het doek was gereed in 1880.

Hierna aanvaardden we de thuisreis. We hadden een interessante , gezellige dag achter de rug. Het was al donker toen we rond half zes weer op het perron van Zandvoort stonden.

Klaasje Armbrust



AGENDA		
woensdag	10 december	Archeologisch Museum Haarlem
donderdag	11 december	Uit eten Chef Thomas Cafe
donderdag	18 december	Kerst dagtocht
vrijdag	2 januari	Zandvoortse Nieuwjaarsreceptie
dinsdag	6 januari	Nieuwjaarsreceptie DSVZ
woensdag	7 januari	Biljarten in het HIK
woensdag	14 januari	Frans Hals museum
donderdag	15 januari	Uit eten Open Golf
woensdag	18 februari	Soldaat van Oranje
zaterdag	14 maart	Start nieuw seizoen fietsen

Uit eten

Op **donderdag 11 december** bij **Chef Thomas Cafe** in Jupiter Plaza t.o. Blokker.

Menu: 1)Caribisch stoofpotje (rundvlees met rijst)
 2)Kabeljauw filet met friet
 3)Vegetarische Lasagne

Prijs: € 12,-, incl. salade op tafel, excl. drankjes en toetje.
 Welkom vanaf 17.00 uur.

Bij aanmelding opgeven wat u wilt eten.

Aanmelden tot 8 december bij Klaasje, telefoon 5717522 of klaasjearmbrust@gmail.com of Jopie, telefoon 0611599320 of jopievanheumenbrozius@live.nl

Tip: ondanks terrasverwarming kan het fris zijn. Trek gezellig iets warmes aan. We willen deze jonge ondernemer een kans geven om zich op de kaart te zetten.



De Eetclub

De "Eetclub" is een mogelijkheid voor 55-plussers om gezamenlijk de warme maaltijd te gebruiken. Naast lekker eten staat de gezelligheid centraal. Iedereen die geen zin heeft of niet in staat is om te koken, of die het gezelliger vindt om samen te eten is van harte welkom. De maaltijd wordt uitgeserveerd door vrijwilligers van Pluspunt onder begeleiding van een beroepskracht. De Eetclub vindt plaats op: dinsdag en donderdag, Flemingstraat 55, van 12.00 tot 13.30 uur. De kosten van het 3-gangen menu bedragen € 7,50 per maaltijd. U heeft keuze uit een A of B menu. Menu C is het vegetarische menu. Voor reservering kunt u bellen met Pluspunt, tel. 5740330. Graag uiterlijk de maandag voor 11 uur bellen als u dinsdags wilt komen, of af wilt bellen, en de woensdag voor 11 uur als u donderdag wilt komen, of af wilt bellen. De maaltijden worden geleverd door slagerij Horneman.

Vrijwilliger gezocht voor gastvrouw/heer bij OOK Samen

OOK Samen is een project voor zelfstandig wonende senioren die behoefte hebben aan contacten met dorpsgenoten. Dit vindt elke dinsdag- en donderdagmiddag en de eerste en derde zondag plaats in gebouw Pluspunt. De vierde zondag van de maand zijn we in de koffiezaal van de HIK. De zondagen vinden plaats van 10.30 – 16.00 uur. Wij zoeken een opgeruimde persoonlijkheid die graag een praatje maakt met mensen en houdt van het meedoen met spelletjes en/of creatieve activiteiten, dit varieert van klaverjassen tot sjoelen en bordspelen alsook kaarten maken, bloemstukjes, schilderen etc. Tevens helpt de gastvrouw/heer bij de koffie en alles rondom de maaltijden. Zij/hij werkt in een team van vrijwilligers en de beroepskracht. OOK Samen zoekt een vaste vrijwilliger voor elke 4de zondag in de maand bij het HIK en een invalkracht voor beide locaties bij vakanties en ziekte. Aanmelden via Jolanda: jolanda@pluspuntzandvoort.nl

Herstel het Samen zoekt vrijwilligers

Wij zijn op zoek naar handige vrijwilligers die het leuk vinden om samen met anderen kapotte spullen te herstellen. Het kan van alles zijn: elektra, horloges, kleding, fietsen, noem maar op! Dus: ben je handig en wil je jezelf nuttig maken en een ander helpen? Inzet 4x per jaar een middag. Meld je dan aan en doe gezellig mee! Tevens zoeken we nog iemand die dit leuke project wil coördineren.. een echte aanpakker die de vrijwilligers en deelnemers kan stimuleren en met leuke ideeën komt. Bent u dat? Laat dan zeker iets horen! Aanmelden kan via jolanda@pluspuntzandvoort.nl

Nordic Walking

In december zijn er geen lessen. Op de dinsdagen om 13.15 uur wordt er wel gewandeld voor de liefhebber vanaf het Pannenkoekenhuis De Duinrand aan de Zandvoortselaan. In de maanden januari en februari en op 3 maart gaat Marike Kramer les geven op de dinsdagen om 11.00 uur. Vertrek gewoon weer bij De Duinrand. De kosten voor de 9 lessen bedragen € 27,00. U krijgt hier over in januari 2015 een rekening aangeboden. Het is de bedoeling dat u met enige ervaring aan deze lessen gaat deel nemen. Op dinsdag 17 maart wordt weer gestart met een beginners groep. Groeten, Jan Wassenaar, telefoon 5712861, waszand@ziggo.nl

Contributie betaling 2015

Maakt u geen gebruik van onze incasso mogelijkheid, wilt u dan uw contributie voor 2015 (€ 25,=, € 20,= of € 15,= per persoon) **uiterlijk 31 december 2014** betalen? Dit kan door middel van overschrijving op IBAN nummer NL 14 INGB 000 65 10 893 ten name van De Seniorenvereniging Zandvoort.

In de omschrijving a.u.b. uw naam vermelden.

Heeft u nog vragen, dan kunt u van maandag tot en met vrijdag van 9.00 tot 11.00 uur bellen met Els Kuijper op telefoonnummer 5718205 (bij afwezigheid staat een antwoordapparaat aan).



Biljarten in het HIK

Deze wekelijkse gloednieuwe samenwerkingsactiviteit start op **woensdagmiddag 7 januari** in het HIK aan de Burgemeester Nawijnlaan 123.

Vanaf 13.30 tot ca. 16.00 uur kunnen maximaal 6 spelers hun kwaliteiten op het groene laken ten toon spreiden. Deelnamekosten € 2,- per keer, inclusief koffie en/of thee. Geïnteresseerden kunnen zich vanaf 15 december opgeven bij Ton van Waarde, telefoon 06-44740653.

ZARAS

Twee avonden een volle ZARAS. Ontspannen sfeertje. Heerlijk gegeten. Wie geweest is, kan er over meepraten. Wie niet geweest is, weet niet, wat hij of zij gemist heeft. Tot ziens bij ons volgende etentje op donderdag 11 december aan de overkant bij ZARAS, Chef Thomas Cafe. Klaasje Armbrust

Noteer in uw agenda: de **nieuwjaarsreceptie van onze vereniging** vindt plaats op **dinsdag 6 januari** van 14.30 uur tot 16.00 uur in theater De Krocht. Tijdens deze bijeenkomst willen wij samen met u het glas heffen op het nieuwe jaar. Hopelijk tot dan!

Incassoformulier

Persoonsgegevens

Voornaam / -letters

Achternaam

Straat en huisnummer

Postcode en woonplaats

Telefoonnummer

Email

Machtiging

Ondergetekende verleent hierbij, tot wederopzegging, toestemming aan De Seniorenvereniging Zandvoort om van zijn / haar hieronder genoemde rekening het lidmaatschapsgeld over te schrijven naar bankrekeningnummer NL 14 INGB 000 65 10 893 ten name van De Seniorenvereniging Zandvoort. Afschrijving zal plaatsvinden in de maand december van elk jaar. Als lid heeft u de mogelijkheid om binnen 56 kalenderdagen zonder opgaaf van reden het ingehouden bedrag terug te laten boeken.

Bedrag **€ 25,- / € 20,- / € 15,-** (bedrag omcirkelen)

IBAN Bankrekeningnummer NL.....

Naam en adres rekeninghouder

Handtekening

Plaats en datum ondertekening, .. - .. - 2014

U krijgt uw ledenpas in het eerste kwartaal van het nieuwe kalenderjaar toegezonden of uitgereikt.

Inlever mogelijkheden:

bij al onze bestuursleden en / of ledenadministrateur Els Kuijper
Dr. Schaepmanstraat 4, 2042 BW Zandvoort

www.seniorenvereniging-zandvoort.nl, Kamer van Koophandel nummer 56528779